



Nieuwsbrief juli 2021



Vrienden van Houses of Hope Ministries Int,

Het is inmiddels zomer. De voorgenomen reis van juni 2021 om de kerken in Ghana te bezoeken, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief hebben geschreven, kon niet doorgaan vanwege ernstige ziekte en overlijden van één van onze naaste familieleden. We hebben deze reis nu verplaatst naar oktober van dit jaar. We bidden en geloven dat God zal voorzien in een ticket, de extra kosten van testen en een visum.

De ontwikkelingen in Ghana zijn over het algemeen positief. In de twee komende weken hopen we in onze HoH-kerk in Accra de studie "Groeien naar leiderschap" af te ronden. Deze studie voor leiders en aankomende leiders is gegeven door een gastdocent en was verdeeld over acht weken.

Dezelfde studie zal door Senior-pastor Cenninck Boateng in een blok van negen aaneengesloten dagen in onze HoH-kerken in de Brong Ahafo Regio worden gegeven. Dit alles met het doel om sterk leiderschap te creëren onder de zalving en leiding van Gods Geest.

Zondagschoolklas

De zondagschoolklas in de HoH-kerk in Accra is begonnen. Inmiddels zijn de kinderbijbels in Ghana aangekomen en met de volgende zending worden er kleurplaten en ander materiaal mee gestuurd. Mochten er mensen zijn die meer materialen beschikbaar hebben voor de kinderen van de zondagschool dan horen we dat graag. Ook een aantal Engelse studiebijbels voor volwassenen hebben hun bestemming gevonden.



Kerkgebouw Accra-Asofan

In Accra hebben de broeders de timmerman geholpen met het maken van de bekisting voor de betonbalken boven de raam- en deuropeningen. Om daarna de metselaar te helpen met het vlechten van het betonijzer en het maken en het storten van het cement.



We zijn nu in een fase gekomen dat de muren verder opgetrokken kunnen worden. Dankzij een gift van een Ghanese vriend van Senior- Pastor Cenninck, die in Amerika woont kunnen we daar in de komende dagen mee beginnen.

Daarom zijn we begonnen met de voorbereiding van het maken van de dievenijzers/ tralies voor de ramen en deuren van de kerk. We hebben een prijsopgave gevraagd bij een paar lasbedrijven. De totale kosten voor het maken van deze metaal constructies en het plaatsen ervan zijn 600,00 euro.



Perceel Sunyani

Het geweldige nieuws van de afgelopen maanden is dat we een prachtige gift hebben gekregen om een stuk land van 30 meter x 30 meter in Sunyani te kopen. We kunnen in de nabije toekomst onze kerk op eigendomsgrond bouwen.



Kerkgebouw Sunyani

De afgelopen maanden hebben we een noodgebouwtje opgetrokken waar pastor Emmanuel met zijn gemeente de samenkomsten kan houden. De wanden van het kerk (nood) gebouw in Sunyani zijn nog niet helemaal opgetrokken en ook daar moeten dievenijzers voor de

ramen en deuren zodat de stoelen en tafels en de andere inventaris er kunnen blijven staan. De kosten hiervan komen op 500,00 euro.

De komende jaren zullen we hier de samenkomsten blijven houden, totdat er een opening komt om de bouw van het definitieve gebouw op onze eigen grond te starten. Dit is echter een tijdelijke oplossing omdat dit gebouwtje op een stuk grond staat wat niet ons eigendom is en we daar een beperkte tijd gebruik van mogen maken. We zijn echt dankbaar dat God iedere keer nieuwe deuren voor ons opent om de visie en de doelen die Hij aan ons gegeven heeft en die wij voor ogen hebben, verder uit te kunnen werken.

Kerkgebouw Berekum

In Berekum moet de fundering van ons kerkgebouw gelegd worden, zodat wij, zo gauw er meer financiën beschikbaar zijn, kunnen beginnen met het optrekken van de muren. De kosten hiervan zijn geraamd op 3.200 euro.



Help je ook mee bouwen?
Doel: 4.000 stenen á 80 cent.

We vestigen uw aandacht opnieuw op onze lopende actie "Bouwstenen voor Ghana". We zoeken donateurs die stenen willen kopen voor de bouw van onze kerken. Wij hebben het fundament van één kerk kunnen leggen met de donaties die wij ontvangen hebben. Het gaat om de kerken Houses of Hope kerk Accra- Asofan en de House of Hope kerk in Berekum en Drobo, Brong Ahafo Region.

Self-supportproject Sunyani

De vrouw van pastor Emmanuel heeft na herstel van de bevalling en nu de baby wat groter is, haar voedselverkoop aan de straat weer op gestart. Iedere dag, vroeg in de ochtend kookt ze grote pannen met een bepaalde soort pap en verkoopt die aan de lokale mensen en oudere scholieren voordat deze gaan werken of naar de middelbare school gaan. Dit gebeurt vanaf haar tafel bij het busstation. Tegen negen uur heeft ze alles verkocht. Dan gaat ze naar huis om haar huishouden op te pakken en om vanuit huis zakken houtskool te verkopen aan de mensen in de buurt, die hun eten buitenhuis op houtskool koken. De verkoop van de zakken houtskool is ze pas geleden begonnen. Wij hebben haar geholpen met een bedrag om de inkoop van de houtskool te kunnen realiseren.

Dit is een van die kleine micro-projecten waar wij de positieve uitwerking van zien. In de afgelopen twee jaar heeft ze door de inkomsten van dit project haar gezin kunnen onderhouden, de kinderen naar school kunnen laten gaan,



de huishuur kunnen betalen alsmede de ziekenhuiskosten van haar bevalling. Door de verkoop van houtskool hoopt ze nog wat meer inkomsten te genereren.

Self-supportproject Naaiatelier

Het naaiatelier van broeder Nana zal naar verwachting deze komende weken zijn deuren openen. Anderhalf jaar zijn we bezig geweest om dit project van de grond te krijgen. In Afrika loopt meestal alles meestal veel trager dan in Nederland. Als je geen geduld hebt, leer je dat wel in Ghana.

Denk je alles klaar te hebben dan krijgt de eigenaar van de grond het idee om een grote muur rondom zijn perceel te willen bouwen. Dus na afloop van de huurtermijn moest de containerwinkel van het terrein af. Voordat er een andere locatie gevonden was, voordat er een huurovereenkomst voor meerdere jaren afgesloten kon worden, voordat de winkel verplaatst was en helemaal weer opgebouwd is zijn we inmiddels een kleine vier maanden verder. Dus we hopen, zonder verdere tegenslag het atelier eind van deze maand te openen.



We hebben de visie om in 2022 nog twee kleine straatverkoop projecten op te starten in de Cape Coast regio. Twee jonge mensen willen in twee verschillende plaatsen een klein project van slipper- en schoenverkoop starten. We hebben hun idee/ business plan bekeken en denken dat daar dat daar een basis inkomen mee te verdienen valt.

Dus, zoals u leest, we blijven in beweging en gaan met al deze verschillende projecten, stap voor stap, naar een volgende fase om mensen zonder hoop, een menswaardig bestaan te bieden. Dat heeft alles te maken met wat Jezus ons leert om bewogenheid en liefde voor je naaste te hebben. Dat kan iedereen zijn. Math. 25: 35- 40.

Wilt u met ons mee bidden dat God geestelijk en financieel wil voorzien in alle noden.

Gebedsonderwerpen:

Dan denken wij in de eerste plaats aan het geestelijke aspect:

1. Wij vragen gebed voor de studiekosten van de theologiestudie van senior- pastor Cennick Boateng. Hij hoopt in november 2021 zijn BA te halen en dan door te gaan voor zijn MA.
2. We bidden ook voor wijsheid, inzicht en onderscheid om de kerken van Houses of Hope Ministries Int. in Ghana te overzien en voor de studies welke pastor Cennick Boateng in de komende maanden aan de andere voorgangers , leiders en aankomend leiders zal gaan geven in verschillende delen van Ghana .
3. We vragen ook gebed voor onze lokale voorgangers dat ze de kerken met bewogenheid en de juiste motivaties leiden. Dat hun inzicht in het Woord van God zich zal vermeerderen zodat ook zij in staat zullen zijn hun kerken naar een geestelijk ander niveau te brengen.
4. We vragen ook gebed voor onszelf, als dienstknechten van God en van de Houses of Hope Ministries Int. bediening. Wij zijn en gaan als echtpaar en ouders door een zeer zware tijd door het overlijden van onze zoon en stiefzoon aan de covid-19 infectie.
5. Dat God ons de kracht geeft lichamelijk en geestelijk om door te gaan met de bediening waar wij ons voor geroepen weten. Met het ouder worden komen er ook wat lichamelijke ongemakken waar we ook gebed voor vragen, zodat we dit prachtige werk nog langer kunnen uitbouwen en continueren.

We vragen gebed voor financiën:

1. We denken aan het verder kunnen bouwen en afbouwen van onze kerkgebouwen. Welke niet alle functioneren als kerkgebouw maar ook als sociaal/ maatschappelijk centrum vanwaar uit hulp wordt gegeven aan de omgeving.
2. We vragen gebed om de micro- projecten uit te kunnen werken zodat nog meer mannen en vrouwen hun dagelijks brood kunnen verdienen en hun kinderen te eten te kunnen geven en naar school kunnen laten gaan.
3. Ook bidden en vragen wij gebed of God wil voorzien in een ticket , een visum en de extra kosten van testen die in Ghana bij binnenkomst en vertrek gedaan moeten worden.

Zo mogen wij, in alle vrijmoedigheid, deze onderwerpen onder uw aandacht brengen.

Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor al de giften en donaties welke wij maandelijks ontvangen. U met uw gebeden en ondersteuning, wij met de praktische uitvoering vormen samen een groot team en bouwen samen aan Zijn Koninkrijk. Wat een genade!

In Christus met u verbonden,



Pastors Wim en Sonja Odendaal
Dienstknechten van de Here, onze God.

Founders van Houses of Hope Ministries International,
Suriname, Baltimore, USA & Ghana.

Help ons helpen!!!

Houses of Hope Ministries International | Postbus 2012, 8203 AA- Lelystad, Nederland

www.hoh-ministries-int.com | info@hoh-ministries-int.com | KvK 32159002

Donaties en giften: Rabobank: IBAN: NL66 RABO 0153 4276 47



PayPal: info@hoh-ministries-int.com

