



## Nieuwsbrief juli 2019



### Beste vrienden van Houses of Hope Ministries International.

Dit is onze tweede nieuwsbrief van 2019 en we willen u graag over de ontwikkelingen van de laatste drie maanden vertellen.

Pastor Wim is inmiddels hersteld en heeft zijn revalidatieperiode in juni afgesloten. Hij gaat nu een aantal keren per week naar de sportschool om zijn conditie op peil te brengen.

Hij is volop bezig met het uitwerken van de visie en het planning van de activiteiten voor de Houses of Hope Ministries Kerken in Ghana en bijna dagelijks in overleg met zijn voorgangers van de verschillende kerken in Ghana. Feedback geven en feedback krijgen is erg belangrijk voor de ontwikkelingen van de verschillende kerken en bedieningen in Ghana. Temeer omdat er een grote afstand is tussen onze twee kerken in Accra en de andere drie kerken in het Brong Ahafo District vlak bij de grens van Ivoorkust.



Eerste spreekbeurt na operatie

Pastor Cennick heeft samen met zijn vrouw een grote verantwoordelijkheid om als overseer van onze vijf kerken in Ghana, de zaken in goede orde te besturen.

Zijn kerkgebouw in Accra- Asofan begint steeds meer vorm te krijgen. De muren zijn halverwege opgetrokken. Dankzij een aantal extra giften waren we in staat de betonvloer te storten inclusief het podium. De volgende fase is het maken van de betonbalken die boven de ramen en deur openingen gelegd moeten worden zodat we de muren verder op kunnen trekken. We moeten hiervoor cement, zand en betonijzer kopen zodat onze metselaar deze in een mal kan storten. Ook moeten we meer stenen maken om de muren verder op te bouwen. Stap voor stap zien we ons gebouw in Accra-Asofan groeien.

### Storten van de vloer van het kerkgebouw in Accra-Asofan



Agelopen maand kregen we een gift om extra plastic stoelen te kopen voor de kerk. We hebben er nu 30 stuks en we zullen er in de komende maanden nog 100 stuks a 7,50 euro bij moeten kopen. Dus iedere keer opnieuw uitstappen in geloof!

De bouw van het kerkgebouw in Berekum hebben wij voorlopig even stil gelegd. In oktober wil pastor Wim samen met pastor Cennick de ontwikkelingen gaan evalueren en dan zien wat de volgende stappen gaan worden.

De kerk van pastor Emmanuel in Sunyani ontwikkelt zich stap voor stap en door de wekelijkse Bijbelstudie krijgen de broeders en de zusters van deze kerk meer stabiliteit in hun geloof. We zien dat zij ook steeds meer betrokken willen zijn bij al de activiteiten en dat zijn goede ontwikkelingen.



Onze kerk in Drobo heeft een probleem. De eigenaar van het kerkgebouwtje wil er een paar winkels in gaan vestigen en heeft de huur opgezegd. We moeten binnen nu en twee maanden omzien naar een andere ruimte. We overwegen om een klein perceel te kopen en om daarop een klein houten kerkgebouw te bouwen. Wij zijn aan het bidden om Gods richting hierin te zoeken.



**Help je ook mee bouwen?**  
**Doel: 4.000 stenen á 80 cent.**

De actie "Bouwstenen voor Ghana" is in volle gang. We zoeken donateurs die stenen willen kopen voor de bouw van onze kerken. Wij hebben het fundament van één kerk kunnen leggen met de donaties die wij ontvangen hebben. Het gaat om de kerken Houses of Hope kerk Accra- Asofan en de House of Hope kerk in Berekum en Drobo, Brong Ahafo Region.

Met de ontwikkeling van de kerk zelf gaat het goed. De avondklok, welke door de militairen was ingesteld na de onlusten van vorig jaar, is opgeheven. De mensen mogen in de avond weer de straat op. Hierdoor hebben we onze kerkelijke activiteiten in de avonduren weer op kunnen pakken.

In de kerk van pastor Paul op de vuilnisbelt Agboghloshie in Accra zijn niet veel nieuwe ontwikkelingen. De groei gaat moeizaam omdat we in een gebied zitten met alleen moslims uit twee verschillende stammen die regelmatig met elkaar in conflict zijn. Het is genade van God dat we als enige kerk op deze vuilnisbelt, waar zo onvoorstelbaar veel nood is op geestelijk en materieel vlak, het evangelie mogen brengen. We hebben groot respect voor pastor Paul die ondanks alles door gaat. We weten dat God ons hier gebracht heeft met een doel. In heel veel landen wordt de ontwikkeling van mega-kerken, welke vaak door prosperity predikers tot ontwikkeling komen, gezien als positief; voor ons is.

het belangrijk dat we de stem van God verstaan en de roeping die Hij ons heeft gegeven om uit te reiken naar mensen, arme, zeer arme mensen zonder enig toekomst perspectief . We zijn zo dankbaar als er ook maar een persoon zijn leven aan Jezus geeft en er een verandering plaatsvindt.

**Juist voor deze mensen zetten wij onze micro-projecten op en werken er aan, zodat ook zij een toekomst perspectief krijgen voor hen en hun gezinnen. Druppels op een gloeiende plaat maar wel hele kostbare druppels!**

**Om u enig idee te geven wat wij, door Gods genade en mede dank zij uw hulp, mochten doen in de afgelopen vier jaar:**

- Het opzetten van vijf Houses of Hope Ministries Int. kerken in verschillende delen van Ghana. Het beginnen met het bouwen twee simpele kerkgebouwen.
- Ondersteunen van een jonge student met een moslim achtergrond met een computer en met financiële ondersteuning zodat hij zijn studie voedingskunde kon afronden. Dit jaar heeft hij zijn diploma gehaald en gaat verder studeren aan een van de universiteiten in Accra.
- Het financieel ondersteunen van pastor Cennicks vrouw, ze is verpleegster om met een vervolgstudie naar een hoger niveau te komen.
- Het ondersteunen van een broeder uit één van de kerken die een verpleger is om met een vervolgstudie naar het niveau van hoofdverpleger te komen.
- Het financieel ondersteunen van ouders welke niet genoeg geld hebben om de kinderen naar school te laten gaan, door de schoolgelden van de kinderen te betalen zodat ze een opleiding krijgen en ook in ieder geval een maaltijd per dag krijgen, wat in Ghana niet vanzelfsprekend is.
- Het financieel ondersteunen van een broeder en een zuster uit één van onze kerken om een opleiding te volgen als kleermaker en naaister. De opleiding is afgerond met een diploma.
- Het financieel ondersteunen van een broeder zodat hij een opleiding als lasser kan volgen. Hij is hier net mee begonnen. En zo zijn er nog een aantal mensen uit onze kerken welke wij mochten helpen om studies af te ronden om hierdoor een beter perspectief voor een baan te krijgen.
- Het opzetten van verschillende micro-projecten: Een taxibedrijfje, een kapsalon, een landbouw project, een winkeltje, een atelier.



Verschillende mensen zijn vanuit Nederland naar Ghana gekomen om te zien wat zending inhoudt en om mee te werken aan workshops, onderwijs geven in de leidersseminars en spreekbeurten in de kerkdiensten en tijdens de Paas-conferenties.

Gods goedheid en genade. Wij beseffen dat dit alleen maar mogelijk is door Gods goedheid en genade; en gebeden, uw giften en donaties. Hierdoor bent u deel van dit geweldige werk wat wij in Ghana mogen doen.

We willen u, in alle vrijmoedigheid, vragen om ons te blijven ondersteunen, geestelijk en financieel, zodat we door kunnen gaan met dit prachtige werk .In Christus met u verbonden,



**Pastors Wim en Sonja Odendaal**  
**Dienstknechten van de Here, onze God.**

**Founders van Houses of Hope Ministries International,**  
**Suriname, Baltimore, USA & Ghana.**

*Help ons helpen!!!*

Houses of Hope Ministries International | Postbus 2012, 8203 AA- Lelystad, Nederland

[www.hoh-ministries-int.com](http://www.hoh-ministries-int.com) | [info@hoh-ministries-int.com](mailto:info@hoh-ministries-int.com) | KvK 32159002

Donaties en giften: Rabobank: IBAN: NL66 RABO 0153 4276 47



PayPal: [info@hoh-ministries-int.com](mailto:info@hoh-ministries-int.com)

